

De d'Yveshoeve / Romrée



Portret van Burgemeester Verhasselt, olie op doek, van Gaston Geleyn. Schepen Verhasselt verving burgemeester Van Doorslaer tijdens de eerste wereldoorlog en bestuurde de gemeente dan tot in 1926. Toen nam een andere landbouwer, Jozef van Campenhout, die op het Lintkasteel woonde, het roer over en was 32 jaar burgervader van Grimbergen!



Luchtfoto van de vierkantshoeve.

De nabijgelegen Brabantse vierkantshoeve uit 1737, die even ten noord-oosten op een boogscheut ver ligt, heeft haar naam aan de familie d'Yves te danken. Het was een der pachthoeves van de Paddenborch, wellicht in de 17de eeuw gebouwd, en later eigendom van ondermeer de familie de Romrée. Ze staat op een domein van anderhalve hectare. Naast de statige ingang is er een intiem portiershuis en rond de geplaveide binnenkoer staan een monumentale grote schuur, de oude stallen en een sfeervolle hofstede. Van 1921 tot 1927 woonde toenmalig burgemeester Theophiel Verhasselt op dit mooie hof die nog niet aan de Beiaardlaan gelegen was. Toen in 1929 de hoeve te koop stond hebben Jozef Janssens en zijn echtgenote Louise Brion ze gekocht en van een zekere afbraak gered! De meeste gronden behalve 1,5 ha. in de omgeving van de hoeve werden verkaveld voor de statige herenhuizen en mooie villa's langs de Beiaardlaan en de Lage steenweg.

De hoeve werd opgeknapt en zeer goed onderhouden door de familie Janssens die ze tot in 1968 uitbaatte. Nu heet ze gemeenzaam 'Salons de Romrée', maar eigenlijk zijn het vier aparte stijlvolle feestzalen die stijl- en sfeer in de geest van de eeuwenoude traditie werden ingericht. Zowel familiefeesten met twintig man als seminaries voor het tienvoud kunnen er plaatsvinden. Het geheel wordt door Johan Van Godtsenhoven uitgebaat.



Prachtig zijaanzicht uit noordelijke richting.



Paarden in de weide die de hoeve omringden.





Familiefoto van het jonge gezin Janssens-Brion, met vader Jozef, zontje Jan en moeder Louise.



Familiefoto van het gezin Janssens-Brion, met vlnr vader Jozef, dochter Rosa, zoon Jean en moeder Louise. Zittend de grootmoeder Brion.



Roza staat aan de inkomdeur van de hoeve.

†
TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN
DE HEER
Jozef-Andreas JANSSENS

weduwnaar van
LUDOVICA BRION

geboren te Grimbergen de 30 november 1878, en aldars
godvruchtig overleden de 27 december 1961, voorzien
van de H.H. Sakramenten der Stervenden.

Weer treurt de oude d'Yveshoeve
in deze dagen, zo koud en droeve,
hij die eens redde haar bestaan
is 't eeuwig leven Ingegaan.

Hij hield van 't schone boerenleven
zijn voortbestaan was zijn streven.
Daarom ook kocht hij dat edel erf
en was de eerste op het werf.

Hij stond aan 't werk van in de morgen
en wist voor stal en veld te zorgen
maar 's Zondags staakte hij het werk
en ging getrouw naar 's Heren kerk.
Want diepgelovig was zijn ziele
zijn troost als zaken tegenvielen.

Toen 't sterven van zijn vrouw bracht rouwe
dan troostte Hem zijn Gods betrouwen.
Zijn kindren schonk hij zijn hart
en deelde al hun vreugde en smart.

Wanneer 't volk Kerstmisnacht was aan 't vieren
ging hij zijn laatste krachten dra verliezen.
Hij vroeg, de Priester komen zou
met d'heilige olie... God getrouw.

Hij is dan zachtjes overleden
al prevelend zijn vroom gebeden.
Hij heeft volbracht zijn kristen plicht
God schenke hem het eeuwig licht. D.J.D.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen en Familie. Ons Heer
roept mij, ik ga in volle onderwerping aan zijn heilige wil. Ik
denk u allen voor uw genegenheid en liefderijke verzor-
ging. Dat de Heer u beschermte en zegene. Tot weerzietens in
de hemel. Ik bid met Moeder voor u tot God.

H. Hart van Jezus ons toekome uw rijk.

O. L. V van Grimbergen en S. Servatius b. v. o.



Voor uw blijken van genegen-
heid en uw vrome gebeden
danken U:

De heer en Mw Jean JANSSENS-OLBRECHTS
en kinderen;
De heer en Mw Emile DE RIDDER-JANSSENS;
De familiën JANSSENS, BRION,
EMMERECHTS en VAN CAMPENHOUT.

Grimbergen — Druk. Ch. De Boeck-Vanden Bossche



Doodsprentje van Jozef Janssens (+ december 1961), echtgenote van Ludovica Brion.



Vijf foto's, op en rond de mooie d'Yveshoeve, aan de nog landelijke Beiaardlaan.





□□□□

De omgeving van de mooie d'Yveshoeve, met vlakbij de toen nog landelijke Beiaardlaan. De foto met paard werd op 4 juli 1933 genomen.



□□□□

Boerderijen en paarden konden niet zonder een smid en in Grimbergen werd de smidse in de Poststraat uitgebraat door de familie Jacobs-Silverans. Ook familieleden van hen zouden zich vestigen in Beigem en op Lint. Philomeen Silverans, gemeenzaam "Meen van de smid" genoemd, baatte na de dood van haar man samen met haar kinderen Maria, Frans en Louis de smidse uit tot 1973. Haar zoon Jan had een gelijkwaardig bedrijf aan de Brusselse steenweg. 'Filomeen' is 105 geworden, wat uitbundig is gevierd, en in 1978 is ze stilletjes overleden. Naar haar werd de Filomeenstoet genoemd en is een 'reuzin' gemaakt die in vele stoeten mee opstapte als vertegenwoordiger van Grimbergen.





Het Maillestraatje in 1926, dat twee jaar later in Beiaardlaan zou worden omgedoopt.



De Beiaardlaan was op 19 juli 1936 niet meer dan een verhard landelijk baantje. Op de achtergrond de abdijmuur, het huis Singeleyn en de villa Van Doorse-laar.



Aan de hoofdingang van d'Yveshoeve in de Beiaardlaan is in de muur een stemmig niskapelletje aangebracht, anno 1880. Ze is, met blauwgekleurde achtergrond, opgedragen aan Maria-Onbevlekt-Ontvangen.



Een charmant kiekje van spelende kinderen langs de beekweg, ter hoogte van de d'Yveshoeve.



Foto van de familie Van der Hasselt, met vlnr: Jules Van der Hasselt, Frans en Arthur Janssens, en Bertha De Keersmaecker. Rechtstaand : Bertha, Marieke, Pauline, Henriëtte (vrouw van Arthur Janssens) en Louise, de echtgenote van Frans Janssens.



De brug over de Maalbeek aan het einde van de Beiaardlaan, vlakbij de hoek met de Wolvertemse steenweg.



Johan Van Godtsenhoven poseert hier met Kim De Vidts.



Eén van de gezellige zalen.



— SALONS DE ROMREE —
D'YVESHOFF · BEIARDLAAN 31 · 1850 GRIMBERGEN